

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

της 25ης Μαρτίου 2025

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι, και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Την 25^η Μαρτίου, ο απανταχού Ελληνισμός πανηγυρίζει με εθνική υπερηφάνεια και θρησκευτική ευλάβεια τη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. **«Σήμεραν της Σωτηρίας ημών το Κεφάλαιον και του απ' αιώνος Μυστηρίου την Φανέρωσιν»**, εορτάζουμε, καθώς, η αναγγελία της Γέννησης του Θεανθρώπου, με την οποία αποκαταστάθηκε σωτηριολογικά η ανθρώπινη ύπαρξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Επανάσταση του 1821, με την οποία επανορθώθηκε η πορεία του Γένους μας.

204 χρόνια μετά, η Επανάσταση του 1821 παραμένει το κορυφαίο γεγονός της νεότερης Ιστορίας μας, διότι, οι πρόγονοί μας, αψηφώντας το αρνητικό ισοζύγιο δυνάμεων, τόλμησαν, αγωνίστηκαν και, τελικώς, πέτυχαν την επιστροφή της Ελευθερίας στην κοιτίδα της, κληροδοτώντας, σε όλους εμάς, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και δικαιώνοντας τις προηγούμενες γενιές Ελλήνων που έζησαν και πέθαναν με το όνειρο της απελευθέρωσης, στα 400 χρόνια από την άλωση της Πόλης.

«Ομοφώνως αποφασίσαμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν. Εστερημένοι από όλα τα δικάιά μας, αποφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα και να ορμήσωμεν κατά του τυράννου», διακήρυξαν οι Έλληνες στην Πελοπόννησο, καταδεικνύοντας ότι το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας δεν συνιστά απλώς δικαίωμα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και την εθνική μας επιβίωση. Διότι, **«Αν δεν έχεις τροφή, αν δεν έχεις γνώση, αν**

δεν έχεις ανέσεις, τότε υποφέρεις. Αν δεν έχεις ελευθερία, τότε δεν υπάρχουν» όπως χαρακτηριστικά είπε ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης.

Η εθνική ομοφωνία και ομοψυχία ήταν καταλυτικές στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης, σε συνδυασμό με τον καίριο ρόλο της Φιλικής Εταιρείας σε οργανωτικό επίπεδο και τη στρατηγική ευφυΐα ανυπέρβλητων ηγετικών φυσιογνωμιών, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έλειψαν βεβαίως οι διχόνοιες και οι εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες οδήγησαν στη διακινδύνευση του Αγώνα σε πολλές περιπτώσεις, υπονομεύοντας τα δικάια του και αποτελώντας διαχρονικό ιστορικό αντιπαράδειγμα. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή, εξίσου διδακτικό των προγονικών κατορθωμάτων.

Στο κέλευσμα του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, **«Μάχου υπέρ Πίστewς και Πατρίδος»**, στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας τον Φεβρουάριο του 1821, ανταποκρίθηκε τελικώς, όχι μόνο ο Ιερός Λόχος, αλλά σύσσωμο το ελληνικό Έθνος, το οποίο, παρά τη μακρόχρονη υποδούλωση, κατόρθωσε να μην αφομοιωθεί και να διατηρήσει την εθνική του ταυτότητα και εγρήγορση για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, με την Ελληνική Επανάσταση να αναδεικνύει πλήθος Ηρώων και Νεομαρτύρων.

Εκατοντάδες χιλιάδες, επώνυμοι και αφανείς Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μεταξύ των οποίων πλήθος ιερωμένων, πνευματικών ανθρώπων, και κλεφταρματωλών, έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της Πατρίδας, και, με τη συνδρομή σπουδαίων Φιλελλήνων, όπως ο Λόρδος Μπάιρον, ο Ουγκώ, ο Ντελακρουά, οι οποίοι ενστερνίστηκαν την ιερότητά του, κατέστησαν πραγματικότητα το θαύμα της Παλιγγενεσίας.

Με την ευκαιρία λοιπόν της μεγάλης αυτής επετείου, ανατρέχουμε ξανά στα γεγονότα, ως ανάχωμα στον υφέρποντα ιστορικό αναθεωρητισμό και μνημονεύουμε τα ονόματα των «υπέρ Πίστewς και Πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων», κλίνοντας ευλαβικά το γόνυ ενώπιόν τους.

Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Διάκος, Μπότσαρης, Ανδρούτσος, Παπαφλέσσας, Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Μιαούλης, Κανάρης, Νικηταράς, οι Νεομάρτυρες: Άγιος Γεώργιος των Ιωαννίνων, Άγιος Αναστάσιος εκ Ναυπλίου, Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, Άγιος Τριαντάφυλλος εκ Ζαγοράς Πηλίου και Άγιος Παύλος εξ Αροανίας Καλαβρύτων, είναι μερικοί μόνο από τους θυσιαστικώς τελειωθέντες υπέρ της ελευθερίας μας, ενώ, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου, η θυσία στο Ζάλογγο, η αντίσταση στα Δερβενάκια, η Αλαμάννα, η Γραβιά, το Μανιάκι, και τόσα άλλα ορόσημα θυσίας και ανδρείας, αποτελούν βωμούς που μαρτυρούν **ότι η θέληση ενός λαού είναι αρκετή για να διδάξει πώς να ζει κανείς ελεύθερος.**

Άνδρες και Γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

Αυτών των Ηρώων το Αίμα κυλάει στις φλέβες μας, αυτών των Μαρτύρων είμαστε απόγονοι. Η επέτειος της 25^{ης} Μαρτίου 1821 αποτελεί πηγή έμπνευσης και αναστοχασμού για την εκπλήρωση της αποστολής μας, διότι καλούμαστε όχι απλώς να θυμηθούμε το ένδοξο προγονικό μας παρελθόν, αλλά, πρωτίστως, να το μιμηθούμε, αναλογικά με τα δεδομένα της εποχής μας και να το μεταγγίσουμε, στα παιδιά, τα εγγόνια και τους αγέννητους νεκρούς μας, έναντι των οποίων έχουμε Χρέος.

Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής μέρας, σας καλώ να συνεχίσετε να επιτελείτε το Ιερό Χρέος προς την Πατρίδα, θεραπεύοντας το ύψιστο αγαθό της Εθνικής μας Άμυνας με την ίδια προσήλωση, επαγγελματισμό, επιμονή και εγρήγορση, προκειμένου να παραδώσουμε στους επιγόνους μας ακέραια την Πατρίδα, όπως ακριβώς την παραλάβαμε, τιμώντας την ιστορική μας παρακαταθήκη όχι εν τοις λόγοις, αλλά εν τοις πράγμασι.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της ποιότητας και των δυνατοτήτων σας, και επαναβεβαιώνοντας ότι το έμπυχο δυναμικό μας αποτελεί τον κορυφαίο

πολλαπλασιαστή ισχύος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, θέλω και εκ της θεσμικής μου ιδιότητας, ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να διαβεβαιώσω ότι, σε περίπτωση οιαδήποτε επίβουλου της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, η απάντησή μας θα είναι το ίδιο άμεση και αδιάλλακτη με εκείνη του Αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος όχι απλώς σφράγισε, αλλά **ΕΙΝΑΙ** η Επανάσταση του 1821:

«Όχι τα κλαριά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μήτε πέτρα απάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς ΔΕΝ προσκυνάμε. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμάμε. Και μην ελπίζεις πως την γη μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' το από το νου σου».

Είθε η Υπέρμαχος Στρατηγός να σκέπει την Πατρίδα μας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες απανταχού!!!

Ζήτω η 25^η Μαρτίου 1821!!!

Ζήτω το Έθνος!!!

Ζήτησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!!!

Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ