

## ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2024

Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί υψίστη τιμή η παρουσία σας στην αποψινή εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον εμβληματικό χώρο του Μεγάρου Μουσικής, για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.

Η 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική προσφορά των γυναικών και των ανδρών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που τελούν πάντοτε υπό την Σκέπη και Προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπερμάχου Στρατηγού, της οποίας τα Εισόδια σήμερα συνεορτάζουμε.

Άλλωστε η συμπόρευση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, αυτών των δύο απόλυτων αξιών στον ευλογημένο τόπο μας, έχει ιδιαίτερη χροιά και στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντας το στέρεο θεμέλιο από το οποίο αντλούμε δύναμη και ενέργεια στην εκπλήρωση της αποστολής μας. Η Εκκλησία αποτέλεσε ανέκαθεν βακτηρία και στήριγμα, τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και στη διηνεκή ιστορική πορεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, η αρμονική σχέση με την Εκκλησία, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες, συνέβαλε καθοριστικά στην συνολική κοινωνική αναγνώριση του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, συνιστώντας σημαντική παρακαταθήκη για όλους εμάς.

Πρώτιστο καθήκον μας σήμερα, είναι να μνημονεύσουμε σεμνυόμενοι, τους υπέρ Πίστewς και Πατρίδος, Αθανάτους Ηρωικώς πεσόντες Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες και Εφέδρους στους απανταχού αγώνες σε Ξηρά, Θάλασσα και Αέρα, υπέρ της Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας του Έθνους, καθώς και τους συναδέλφους, επαγγελματίες και στρατευσίμους, που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε ειρηνική περίοδο.

Παράλληλα, τιμούμε όσους υπέστησαν τραυματισμούς και πλήγματα στη σωματική τους ακεραιότητα και υγεία, όσους έμειναν ανάπηροι και ανήμποροι, καθιστάμενοι μάρτυρες των αγώνων υπέρ βωμών και εστιών. Τους αγκαλιάζουμε με πολλή αγάπη και τους ευχαριστούμε θερμά.

Την 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου, οι Έλληνες Πολίτες εκφράζουν τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει. Τιμούν τους άνδρες και τις γυναίκες, που προτίμησαν να υπηρετήσουν δια βίου ένα από τα πιο απαιτητικά λειτουργήματα, διατηρώντας υψηλό το όραμα και τον επαγγελματισμό τους και αφηφώντας

τις σειρήνες της ευζωίας. Ο Ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειονότητα τους συμπαραστέκεται, διότι σε αυτούς βρίσκει το πιο έμπεδο στήριγμα.

Την σημερινή όμως Ημέρα γιορτάζουμε και τα στρατευμένα νιάτα της Πατρίδας μας, τους νέους εκείνους που διαθέτουν ένα μικρό μεν αλλά, εν πολλοίς κρίσιμο χρονικό διάστημα από τη νεανική τους ζωή, για να προετοιμαστούν για το ύψιστο καθήκον προς την Πατρίδα. Να πούμε λοιπόν σε αυτά τα παιδιά, τα οποία ενστερνίζονται την αρχή του πολίτη-οπλίτη, ότι θα είναι σε όλη τους τη ζωή υπερήφανοι για την προσφορά τους αυτή, καθώς η δημιουργική στρατιωτική θητεία συνιστά μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των αρετών της ενσυνείδητης πειθαρχίας, της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης, αλλά και μοναδικών εμπειριών εξοικείωσης με τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης στις πολεμικές συνθήκες, που, εν πολλοίς, σε ορισμένες εκφάνσεις, προσομοιάζουν σε αυτές της καθημερινής ζωής.

Την στιγμή βεβαίως αυτή, η σκέψη όλων, είναι στραμμένη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτελεί τους θεματοφύλακες της Εθνικής μας Ασφάλειας. Στους σύγχρονους Ακρίτες, που φυλάττουν Θερμοπύλες από τη Στρογγύλη μέχρι τους Οθωνούς και από το Ορμένιο μέχρι τη Γαύδο. Σε όλους αυτούς που γρηγορούν και επαγρυπνούν στα Κέντρα Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές πτήσεις και πλόες για τη διασφάλιση των εναέριων και θαλασσίων συνόρων μας, στις περιπόλους ασφαλείας, καθώς και στα φυλάκια ακόμη και των πιο μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

Άπαντες, πιστοί στις ιδέες και τα ιδανικά που τόσο αγαπήσαμε και καθημερινά διαφυλάττουμε. Στις αξίες της αξιοπρέπειας και της τιμής. Όλα άυλα, όλα πνεύμα, όλα αλήθεια και νόημα ζωής. Για όλους εμάς που υπηρετούμε, για όσους υπηρέτησαν ή θα υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, η φιλοπατρία έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και εξικνούται με την ανενδοίαστη προθυμία για την υπέρτατη των θυσιών, τη θυσία της ζωής μας.

Σε μια από καρδιάς λοιπόν παραίνεση προς όλα τα νέα Στελέχη και τους νεαρούς στρατευσίμους, θα ήθελα να σας πω να **Μην** λιποτακτήσετε από τα όνειρά σας. Μην τα αφήσετε να γίνουν πετρωμένο. Να ενθυμείστε πάντοτε τη ρήση του Οδυσσέα Ελύτη και να κάνετε άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά της καθημερινότητας. Με φιλότιμο και με αρχοντιά. Και με όπλα στη φαρέτρα σας την Πίστη και την υπέρμετρη Αγάπη για την Πατρίδα.

Να θυμάστε πως ό,τι αξίζει στη ζωή, είναι δύσκολο και ότι οι ευθυτενείς άνθρωποι δεν μοιρολογούν, αλλά αντιμετωπίζουν με γαλήνη κάθε δυσκολία και πρόκληση.

Στα μάτια όλων σας λάμπει η Ελλάδα, διότι η λέξη ΕΛΛΑΣ είναι βαθιά χαραγμένη όχι μόνο στην καρδιά, αλλά στο τελευταίο κύτταρο ενός εκάστου. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι

Είστε το Μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας και ότι θα πρέπει να πορεύεστε ως γνήσιοι Έλληνες, ΟΡΘΩΣ και ΟΡΘΙΟΙ.

Σε μια εποχή όπου επικρατεί το ατομικό συμφέρον, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν το τελευταίο μετερίζι στις ψυχωμένες με γνήσια αγάπη για την Πατρίδα καρδιές των Ελλήνων. Όλων εκείνων που διεκδικούν λιγότερα από όσα προσφέρουν και δεν επηρεάζονται από τη στάση όσων έχουν χειραγωγηθεί σε μια αλλοτριωμένη συνειδησιακή μετάλλαξη. Όλων εκείνων που θέτουν το ΕΜΕΙΣ υπεράνω του ΕΓΩ.

Το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην τους ξεχνάμε.

Να τους τιμούμε.

Να πυκνώνουμε, με τη στάση ζωής μας, τις τάξεις των θεματοφυλάκων της Εθνικής μας Άμυνας, γιατί χωρίς Πατρίδα και Έθνος, ο άνθρωπος χάνει την ταυτότητά του. Καθίσταται απάνθρωπος.

Ας κρατήσουμε λοιπόν ψηλά τα ζώπυρα του Γένους και το λάβαρο των Εθνικών Παλμών. Ας κλείσουμε βαθιά στην ψυχή μας την Ελλάδα.

Δεν πρέπει τέλος να λησμονούμε ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις μέρες μας, χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αστάθεια, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για εγρήγορση και αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις, καθώς και από την αντιμετώπιση υβριδικών και ασύμμετρων απειλών, ενίοτε κάτω από το «κατώφλι» του πολέμου, καθιστούν επιτακτικό το μετασχηματισμό και την επιχειρησιακή ή και οργανωτική προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων, στη βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, τίποτα δεν είναι πιο καθοριστικό στην εξέλιξη των συγκρούσεων, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, ο πραγματικός πολλαπλασιαστής της ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν, είναι και θα είναι το προσωπικό μας.

Ολοκληρώνοντας και απευθυνόμενος προς τις Γυναίκες και τους Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώπιον των Ευελπίδων, των Ναυτικών Δοκίμων και των Ικάρων, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της Ελλάδας, θα παραθέσω ως προτροπή ορισμένες φράσεις από το γράμμα του Ανθυπολοχαγού Παύλου Μελά, προς τους νέους Ευέλπιδες:

**«Αυτοί είναι οι αυριανοί Ηγήτορες του Έθνους! Άνδρες και Γυναίκες που περπατούν Ευθυτενείς! Με γαλήνη. Μαθημένοι να πονούν, χωρίς να υποφέρουν. Να νικούν, χωρίς να θριαμβολογούν! Να νικούνται, χωρίς να μοιρολογούν! Λίγα λόγια και Πολλά Έργα. Όποιος σε κοιτά, τα μάτια του να γεμίζουν παλληκάρη!»**

Και σε όλους εσάς, εύχομαι να απολαύσετε την αποψινή βραδιά η οποία σχεδιάστηκε με πολλή αγάπη και μεράκι από τα Στελέχη και τους αγαπημένους μας

καλλιτέχνες, προς τιμήν των Ακοίμητων Φρουρών της Πατρίδας μας. Προς τιμήν όλων αυτών, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι το Ένδοξο παρελθόν των Ενόπλων Δυνάμεων, θα έχει ένα λαμπρόν Μέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Χρόνια Πολλά.