

## Ημερήσια Διαταγή Α/ΓΕΕΘΑ για την 25η Μαρτίου

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Συμπληρώνονται φέτος 203 χρόνια από τον Ιερό Αγώνα των Ελλήνων και την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821.

Πέραν του γεγονότος ότι διέρρευσαν πλέον των δύο αιώνων από τότε, το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης παραμένει επίκαιρο τις σημερινές ημέρες, περισσότερο από ποτέ.

Εορτάζουμε την πορεία του Γένους από τον Άδη της σκλαβιάς στον Ουρανό της Ελευθερίας, ενθυμούμενοι και αποτίοντας φόρο τιμής και μνήμης στους ηρωικούς ανώνυμους και επώνυμους Έλληνες, που πότισαν με το αίμα τους τα αγιασμένα χώματα της ελεύθερης πλέον πατρίδας μας!

**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ!»** αναφωνούσαν όλοι οι Έλληνες, **«ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ!»** οι επαναστατημένοι Μανιάτες. Συνθήματα συνυφασμένα με την ίδια την ελληνική ψυχή, παραλληλίζοντας με σύγχρονο εκφραστικό λόγο το «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς», υποδηλώνοντας πασιδῆλως την πίστη στην τελική νίκη και τη συνέχιση του Έθνους στο διηνεκές.

**«Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τα θηρία πολεμοῦν να μας φάνε καὶ δὲν μποροῦνε, τρώνε ἀπὸ μας καὶ μένει καὶ μαγιά. Καὶ οὐ λίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν, κι ὅταν κάνουν αὐτήνη ἀπόφασιν, λίγες φορές χάνουν καὶ πολλές κερδαίνουν»**, ὅπως λέει καὶ ὁ Μακρυγιάννης, θυμίζοντας σε ὅλους, ὅτι εμεῖς οἱ Έλληνες ερχόμαστε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας καὶ σκοπεύουμε να παραμείνουμε ὡς Έθνος στο διηνεκές, με κάθε τίμημα.

Τη σημερινή μέρα, λοιπόν, τιμάμε την Παναγία μας και όλους τους ήρωες, που με τον αγώνα και το αίμα τους πότισαν το δέντρο της λευτεριάς. **Γιατί η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται.**

Έμπλεοι υπερηφάνειας, αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην ηγετική μορφή της Επανάστασης, τον Αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – το γέρο του Μωριά, τον σπουδαίο αρματολό και Στρατάρχη της Ρούμελης, Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον Εθνομάρτυρα Αθανάσιο Διάκο, την καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, που μπροστά της «ο άνανδρος ησχύνετο και ο ανδρείος υπεχώρει», την αριστοκρατική Μαντώ Μαυρογένους, τον «γενναιότερο των γενναίων», Νικήτα Σταματελόπουλο.

Έμπλεοι ευγνωμοσύνης, τιμάμε σήμερα τον Κανάρη, τον Μιαούλη, τους Φιλικούς και, έναν προς έναν, όλους τους γνωστούς και αφανείς ήρωες που, παρά τα 400 σχεδόν χρόνια σκλαβιάς, κράτησαν την ψυχή τους αδούλωτη. Που, αν και πολιορκημένοι, παρέμειναν ελεύθεροι. Τιμάμε όλους εκείνους, άνδρες και γυναίκες, που έβαλαν την ελευθερία και την τιμή, πάνω από την επιβίωσή τους και, που με τον ευκλεή θάνατό τους, έγραψαν τη λαμπρότερη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία μας: τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους.

Δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονούμε, ότι για όλους αυτούς τους ήρωες του 1821 που τιμάμε σήμερα, η έννοια της φιλοπατρίας δεν ήταν κάτι απροσδιόριστο, αλλά έλαβε υπόσταση και αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο και ηθική επιλογή για όλο το Έθνος, καθότι ήταν και είναι συνυφασμένη με την **ανεκδοίαστη προθυμία προς την υπέρτατη των θυσιών, τη θυσία της ζωής.**

Δεν θα πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας την «απώλεια της Εθνικής Μνήμης», καθότι, μόνο εφόσον ελεύθερα διδαχθούμε από τις αιώνιες πληγές και τις αρετές της Φυλής και του Έθνους, τότε, και μόνο τότε, θα καταφέρουμε να προσεταιρισθούμε τη διαχρονική σημασία που εσαεί υπαγορεύει ο αγώνας των επιφανών ηγετών και αφανών Αγωνιστών του 1821.

Το ιστορικό δίδαγμα και η εθνική επιταγή για την επιβίωση του Έθνους στο διηνεκές, παραμένει σαφέστατο: Το Ελληνικό Έθνος, εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οπότεν κατορθώσαμε να υπερσκελίσουμε τις εθνικές μας αδυναμίες, που εκδηλώνονται με διχόνοια και διχασμό, μεγαλουργήσαμε ατομικά, συλλογικά και εθνικά, επιδεικνύοντας πρωτόγνωρες για το ανθρώπινο γένος αρετές: Ανδρειοσύνη, Φιλοπατρία, Αυτοθυσία.

Ας μην λησμονούμε δε, ότι, αυτό που σήμερα γιορτάζουμε, αυτή η διπλή γιορτή, έχει δομηθεί στέρεα στον διπλό πυλώνα της πίστης στην Ορθοδοξία και της λευτεριάς του Έθνους!

Το τίμημα για τη λευτεριά βαρύ, άμεσα συνυφασμένο με την αυτοθυσία, την ανδρεία και τον ενθουσιασμό τόσο του απλού μαχητή όσο και του ηγήτορα, που προτάσσουν τα στήθη τους και θυσιάζουν τη ζωή τους για το ιδεώδες της ελευθερίας!

Όλες οι μεγαλειώδεις πράξεις πατριωτικού ιδεαλισμού των αγωνιστών του 1821, καθώς και οι καθημερινές πράξεις έμπνευσης και ομόνοιας, επίκαιρες όσο ποτέ για τη σημερινή Ελλάδα, αποτελούν ευλογία για εμάς τους σύγχρονους Έλληνες, που δεν θα πρέπει να λησμονούμε ποτέ την ιστορική παρακαταθήκη του Γέρου του Μωριά: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου ημείς ελευθερώσαμε».

Φέτος, συμπληρώνονται 203 χρόνια από το ένδοξο '21 και οι Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον αστάθειας, ασύμμετρων απειλών και τεχνολογικών προκλήσεων, προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα, εξοπλίζονται με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα, αναδιαρθρώνονται και μετεξελίσσονται. Με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αίσθημα ευθύνης για την εκπλήρωση της αποστολής, το έμπυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, γρηγορεί και επαγρυπνεί 24 ώρες το 24ωρο για τη διασφάλιση της Εθνικής Κυριαρχίας, της Εδαφικής Ακεραιότητας και Ανεξαρτησίας της Πατρίδας.

Άνδρες και Γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

Είστε οι σύγχρονοι ακρίτες, η αιχμή του δόρατος της άμυνας της χώρας, και, σας διαβεβαιώνω, ότι αυτό σας το πιστώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Σας προτρέπω να συνεχίσετε να επιτελείτε με τον ίδιο ζήλο και επαγγελματισμό το υψηλό σας έργο, ενθυμούμενοι ότι **οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε πως το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας μας θα πρέπει να έχει ένα λαμπρό μέλλον, καθότι το συνειδητό καθήκον απέναντι στους προγόνους και τους επιγόνους μας, επιβάλλει να μην παραδώσουμε ούτε σπιθαμή γης λιγότερη.**

Γιατί, όπως λέει και ο μεγάλος μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς,

*«Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, και σε γκρεμό  
κατρακυλίσαμε, που, πιο βαθύ, καμμιά φυλή δεν είδε ως τώρα, είναι γιατί  
με των καιρών το πλήρωμα, όμοια βαθύ έν ανέβασμα μας μέλλεται προς  
ύψη ουρανοφόρα!».*

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες!!!

Χρόνια Πολλά στην πατρίδα μας!!!

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!!!

Ζήτω το Έθνος!!!

Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!!!

Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ