

Χαιρετισμός στο Ετήσιο Μνημόσυνο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας προκειμένου όλοι μαζί, όπως εξάλλου κάθε χρονιά, να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και τον απεριόριστο σεβασμό μας στους πεσόντες Ιερολοχίτες και Καταδρομείς στους Αγώνες που έδωσε το Έθνος για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία του μέχρι σήμερα.

Ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Εκεί που όλα ξεκίνησαν.

Όλα ξεκίνησαν λοιπόν πριν από ογδόντα χρόνια στην Κφάρ-Γιόνα του σημερινού Ισραήλ. 80 περίπου Έλληνες Αξιωματικοί, 20 έως 30 οπλίτες όλων των Κλάδων καθώς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας είχαν ήδη συγκροτήσει εκεί έναν ανεξάρτητο Λόχο και αναζητούσαν εναγωνίως τρόπο να πολεμήσουν τον Άξονα και να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της Κατεχόμενης Πατρίδας. Έκαιγαν τα στήθια τους από προσμονή να πέσουν στη φωτιά!!!

Τότε λοιπόν, μια μέρα, ένας «ιδιότυπος» Συνταγματάρχης παρουσιάστηκε μπροστά τους, πήγε να τους βρει. Τους κοίταξε με τα φλογισμένα μάτια του και τους είπε ότι αναλάμβανε να τους οδηγήσει στον Πόλεμο, εάν τον δέχονταν για Διοικητή τους.

Το όνομα αυτού, Χριστόδουλος Τσιγάντες. Το παρουσιαστικό και τα λόγια του εκπέμπουν αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα κάτι το περιπετειώδες και συναρπαστικό. Με τη στόφα του Ηγέτη που τον διακρίνει, καταφέρνει να τους εμπνεύσει και να τους κερδίσει. Έτσι οι άνδρες εκείνοι τον ακολουθούν, τον ακολουθούν ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες απαρνούμενοι ουσιαστικά, όσοι εξ αυτών ήταν Αξιωματικοί, τον βαθμό τους, δείγμα κι αυτό της δίψας τους για δράση, για αγώνα και για ανιδιοτελή προσφορά.

Το τι έχει κατά νου αυτός ο Αξιωματικός, φαίνεται αμέσως. Έχοντας συλλάβει έγκαιρα τη λογική των νέων τακτικών κρούσης που φέρνουν ταχύτερα και δραστικότερα αποτελέσματα, θέτει αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Πρώτο του μέλημα είναι να θέσει τις ηθικές βάσεις πάνω στις οποίες θα δράσει η νέα Μονάδα. Τις βάσεις αυτές θα τις αντλήσει από τη δόξα και τις στρατιωτικές αρετές των αρχαίων προγόνων μας. Γι' αυτό και ονομάζει τον ανεξάρτητο Λόχο, «ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ» με έμβλημα την αρχαία σπάθη και τη σπαρτιατική διαταγή «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» χαραγμένη επ' αυτού. Πολύ υψηλό το βάθρο εξ αρχής λοιπόν!! Χτισμένο με έννοιες όπως αυτοθυσία, ανιδιοτελής προσφορά, παραμερισμός του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, απόλυτη προσήλωση στην Τιμή των Όπλων και πάνω απ' όλα η επιδίωξη της Νίκης. Της Νίκης έναντι όλων!! Της Νίκης για την Πατρίδα! Της Νίκης για το Έθνος! Αρετές και ιδεώδη ανυπέρβλητα πάνω στα οποία βασίστηκαν διαχρονικά όλοι οι ελληνικοί Ιεροί Λόχοι, από εκείνον των Θηβών ως τον Ιερό Λόχο του 1821.

Μετά την απαραίτητη εκπαίδευση στις καταδρομικές επιχειρήσεις, ο Ιερός Λόχος του Τσιγάντε, η πρώτη επίλεκτη και μάλιστα διακλαδική, θα πρέπει να επιστημόνουμε εδώ για να γίνουν και οι απαραίτητοι συνειρμοί με το σήμερα, Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων στην νεότερη Ελληνική Ιστορία, θα αρχίσει αμέσως την πολεμική δράση της. Θα επιχειρήσει αρχικά στην έρημο της Βόρειας Αφρικής, στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων, ενώ αργότερα θα μεταφέρει τη δράση της στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος. Εκεί που χτυπάει και θα χτυπάει πάντα η καρδιά της Ελλάδος. Στα νησιά μας, το ΜΑΣ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!! Εκεί, τα παλικάρια του Τσιγάντε θα εκτελέσουν πλήθος παράτολμων καταδρομικών επιχειρήσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακος εναντίον των γερμανοϊταλικών φρουρών που είχαν καταλάβει τα νησιά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απελευθέρωσή τους αλλά και στην τελική ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Μητέρα Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά.

Έτσι, μετά τη μεγάλη και θριαμβευτική Ελληνική Νίκη στο Μέτωπο της Πίνδου στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επική άμυνα των Ελλήνων στα Οχυρά της «Γραμμής ΜΕΤΑΞΑ», μετά την ηρωική αντίσταση στην Κρήτη κατά των Ναζί εισβολέων και την εμπέδωση σε φίλους και εχθρούς του τι σημαίνει Ελληνική Ψυχή και Έλληνας μαχητής (και αυτό προσφέρεται για συνειρμούς στο σήμερα για όποιους ενδιαφέρονται να τους κάνουν, δεν είναι και πολλοί αυτοί εξάλλου, κι ο νοών νοεΐτω), ο Ιερός Λόχος του χαρισματικού Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε και των γενναίων συμπολεμιστών του θα γράψει στη Βόρεια Αφρική και στο Αιγαίο μία ακόμα χρυσή σελίδα στην Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας.

Μια σελίδα Δόξης, Πίστης, Τιμής και Μεγαλείου. Μια σελίδα ανεξίτηλη μέσα στις άλλες χρυσές σελίδες των Ελληνικών Όπλων. Μια σελίδα γραμμένη με ΑΙΜΑ.

Ανάμεσά τους και ο υπερεκατοντούτης σήμερα Ιερολοχίτης και Καταδρομέας Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, ως διοικητής τότε Ομάδος στην Α' Μοίρα του Ιερού Λόχου. Η χαρά και η τιμή που τον έχουμε σήμερα μαζί μας είναι μεγάλη, αφού με την παρουσία του μας διδάσκει από πρώτο χέρι μαθήματα ζωντανής και πολύτιμης Ελληνικής Ιστορίας.

Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και κατόπιν εισηγήσεως του αείμνηστου Συνταγματάρχη Ανδρέα Καλλίνσκι, ακολούθησε η συγκρότηση των Λόχων Ορεινών Καταδρομών και εν συνεχεία των Μοιρών Καταδρομών. Οι Μοίρες αυτές, έχοντας ως επικεφαλής Αξιωματικούς τους πρώην Ιερολοχίτες, συνέχισαν την ηρωική παράδοση του Ιερού Λόχου καταπλήσσοντας τους πάντες με την τόλμη, την ταχύτητα δράσης και τις επιδόσεις τους επί του πεδίου της μάχης. Η ανδρεία, η τόλμη και η πολεμική της αρετή ανυπέρβλητες.

Αυτούς τους αθάνατους ήρωες που δημιούργησαν τον Θρύλο των Ελληνικών Δυνάμεων Καταδρομών τιμούμε σήμερα. Η ευγνωμοσύνη που τους οφείλουμε είναι στ' αλήθεια τεράστια, ανάλογη της εξαιρετού προσφοράς τους προς την Πατρίδα.

Τους ευχαριστούμε βαθύτατα γιατί υπήρξαν εκείνοι που διαμόρφωσαν το πρότυπο του παράτολμου και σκληροτράχηλου Έλληνα Λοκατζή και Καταδρομέα, με το οποίο γαλουχήθηκαν όλες οι νεότερες γενιές. Αυτοί είναι που καθιέρωσαν, καλλιέργησαν και μας παρέδωσαν το υπέροχο, συνεκτικό και αδιάσπαστο «Πνεύμα Μονάδος» υπό την επιταγή του ρητού μας «Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ» με το μέλλον να διαγράφεται λαμπρότερο υπό την σκέπη του «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ» της νεοσύστατης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Ενώπιον του Ιερού Μνημείου που έχει αναγερθεί προς τιμήν όσων εξ' αυτών των μεγάλων ανδρών, των μεγάλων Ελλήνων, που προέβησαν στην υπέρτατη θυσία για τη δόξα της Πατρίδας και του Έθνους, τους διαβεβαιώνουμε ότι εφόσον απαιτηθεί θα φανούμε αντάξιοί τους. Ως συνεχιστές του Τσιγάντε, του Καλλίνσκη και των συμπολεμιστών τους, τους διαβεβαιώνουμε ότι όποιος παίζει με την Ιστορία των Ελλήνων, θα μας βρει απέναντί του. Θα βρει απέναντί του τη φωτιά και το ασάλι των Όπλων μας και θα πληρώσει πολύ ακριβά το τίμημα της αποκοτιάς του.

Το ενθουσιώδες Πνεύμα του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών εμπνέει και θα μας εμπνέει πάντα, ως Πνεύμα Τόλμης, Νίκης και Δόξας, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ηθικού και πείσματος για όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να υπερασπιστούμε επάξια τα ιερά, τα όσια και τα δίκαια της γλυκύτατης και πολυαγαπημένης μας Πατρίδας και βεβαίως την Τιμή των Ελληνικών Όπλων. Όπως έκαναν τόσες και τόσες γενιές πριν από εμάς. Όπως έκαναν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας κι οι προπαππούδες μας. Η φύτρα που βγάζει αυτούς τους

Έλληνες δεν χάθηκε, ούτε θα χαθεί ποτέ. Είμαστε εδώ χιλιάδες χρόνια, σ' αυτά τα βουνά και σ' αυτούς τους βράχους. Και σκοπεύουμε να μείνουμε για χιλιάδες χρόνια ακόμα.

Διότι, στ' αλήθεια, όπως μας το παρέδωσαν ο Όμηρος και ο Σωκράτης:
«Ουδέν γλύκιον Πατρίδος»

**«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων
τιμιώτερον εστί η Πατρίς»**

Τιμή και δόξα στους Αθάνατους Ιερολοχίτες και Καταδρομείς!

Μας βλέπουν και μας ζυγίζουν! Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε ποτέ!!! Και σκοπεύουμε να μην το κάνουμε, όποτε, όταν και εάν χρειαστεί!!!

Ας είναι αιωνία κι αλησμόνητη η μνήμη τους!

ΑΘΑΝΑΤΟΙ