

Χαιρετισμός σε Μνημόσυνο Ιερολοχιτών Μέσης Ανατολής

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ξεκινήσω σήμερα αυτόν τον χαιρετισμό, κλίνοντας ευλαβικά το γόναυ στη μνήμη των υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος αθανάτων πεσόντων Ιερολοχιτών του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής.

Αποτίω φόρο τιμής σε αυτούς τους γενναίους μαχητές, που μην αντέχοντας ούτε ένα λεπτό την ναζιστική κατοχή και ποθώντας να ξαναδούν την Ελλάδα ελεύθερη, διέφυγαν στη Μέση Ανατολή και συνέχισαν από εκεί τον σκληρό αγώνα κατά των σκοτεινών Δυνάμεων του Άξονα, συντελώντας εν τέλει καθοριστικά με τη δράση τους στην απελευθέρωση των νησιών μας.

Τα γεγονότα είναι λίγο-πολύ γνωστά στους περισσότερους. Πριν από εβδομήντα εννέα έτη, το καλοκαίρι του 1942, συγκροτείται από εθελοντές Έλληνες Αξιωματικούς και οπλίτες όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο «**Λόχος Επιλέκτων Αθανάτων**», ο οποίος σύντομα μετονομάζεται σε «**Ιερό Λόχο**», με έμβλημα που απεικονίζει την αρχαία σπάθη και έχει γραμμένη την σπαρτιατική διαταγή «**Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ**».

Πρώτος Διοικητής του αναλαμβάνει ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, ένας Αξιωματικός φύσει γενναίος και παράτολμος. Ότι ακριβώς δηλαδή χρειαζόταν να έχει στο «τιμόνι» του ο Ιερός Λόχος, αφού ο ανορθόδοξος χαρακτήρας του ταίριαζε απόλυτα με τη φύση των αποστολών που θα αναλάμβανε να εκτελέσει στη συνέχεια ο Ιερός Λόχος.

Έτσι, μετά τον πρώτο Ιερό Λόχο της Θήβας και του Στρατηγού Πελοπίδα, τον δεύτερο Ιερό Λόχο του Δραγατσανίου και του Πρίγκηπα

Αλέξανδρου Υψηλάντη, γεννιέται και αναλαμβάνει δράση ο Ιερός Λόχος της Μέσης Ανατολής.

Η συμβολή του στο Έθνος υπήρξε στ' αλήθεια τεράστια. Ο Ιερός Λόχος της Μέσης Ανατολής, ο **Ελευθερωτής** -και το τονίζω αυτό- **Ιερός Λόχος της Μέσης Ανατολής**, αφού πολέμησε στο πλευρό των Συμμάχων τους Ναζί στη Βόρεια Αφρική φτάνοντας επιχειρησιακά ως την Λιβύη και την Καρχηδόνα της Τυνησίας, μεταφέρει τη δράση του στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος. Εκεί, εκτελώντας δεκάδες επιτυχημένες καταδρομικές επιχειρήσεις, περιπολίες, σαμποτάζ και καταστροφές, οι παράτολμοι μαχητές του Ιερού Λόχου καταφέρνουν να απελευθερώσουν τα Ελληνικά νησιά από την κατοχή του Άξονα και συμβάλλουν καθοριστικά με τη δράση τους στο να περάσουν τελικά τα Δωδεκάνησα στην Μητέρα Ελλάδα, στον πραγματικό ιδιοκτήτη τους, και όχι σε λάθος χέρια.

Οι ηρωικοί εκείνοι άνδρες, τους οποίους τιμούμε σήμερα, είναι εκείνοι που μας κληροδότησαν ολοζώντανη την παράδοση του «Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ», αποτελώντας τον πρόδρομο των μετέπειτα θρυλικών ΛΟΚ, των Δυνάμεων Καταδρομών και των σύγχρονων Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το παράδειγμα του αείμνηστου Συνταγματάρχη Πεζικού Χριστόδουλου Τσιγάντε και των ατρόμητων συμπολεμιστών του, εμπνέει, ηλεκτρίζει και συγκινεί ακόμα και σήμερα, γεμίζοντας με συγκίνηση και υπερηφάνεια τις καρδιές όσων υπηρέτησαν, υπηρετούν και θα υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εκδηλώσεις όπως η σημερινή προς τιμήν των Ιερολοχιτών, εκτός από εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, αποτελούν κάθε φορά ένα ζωντανό μάθημα για εμάς τους νεότερους, καθώς η ανάμνηση και μόνο των

προσώπων και των κατορθωμάτων τους ισοδυναμεί με διαρκή μαθητεία. Και αυτό γιατί εκείνοι οι Ιερολοχίτες αποτέλεσαν και θα αποτελούν πάντοτε τα αξεπέραστα πρότυπα ανδρείας και τόλμης για τους επίλεκτους Έλληνες μαχητές κάθε γενιάς, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Και σας διαβεβαιώ ότι η παρούσα γενιά έχει και την ικανότητα και την θέληση να τους φτάσει, συνεχίζοντας επάξια τη βαριά παράδοση που εκείνοι μας κληροδότησαν.

Υπό την ενιαία ηγεσία της νέας Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, είναι άριστα εκπαιδευμένα και απολύτως αποφασισμένα ως σύγχρονοι Ιερολοχίτες να κάνουν το «**ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ**», αντιμετωπίζοντας νικηφόρα επί του πεδίου της μάχης οποιονδήποτε επιβουλέα.

Το χρωστάμε στον Τσιγάντε και στα παλικάρια του!

Τιμή και δόξα στους ηρωικούς Ιερολοχίτες της Μέσης Ανατολής!

Αθάνατοι!