

ΤΑΞΗ 2001

ΣΤΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ



Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν στρατιωτικός και πολιτικός στη νεότερη Ελλάδα. Έγινε γνωστός για την στρατιωτική του δράση κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (όπου έγινε γνωστός ως Μαύρος Καβαλάρης) και την Μικρασιατική εκστρατεία και πολλές φορές ενεπλάκη με την πολιτική συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινήματα. Ο Νικόλαος Πλαστήρας κυβέρνησε την Ελλάδα τρεις φορές, μία το 1945 και άλλες δύο στα 1951-1952.

ΤΑΞΗ 2002

ΣΧΗΣ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ



Υπολοχαγός στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο το 1897, διακρίνεται ως Διοικητής λόχου στη μάχη του Δομοκού. Το 1911 ως διοικητής του 3ου Συντάγματος Πεζικού διακρίνεται στα μεγάλα συμμαχικά γυμνάσια και αποσπά τα συγχαρητήρια του στρατηγού Εντόυ, Αρχηγού της Γαλλικής Αποστολής. Στους Βαλκανικούς Πολέμους ως διοικητής του 4ου Συντάγματος Πεζικού, λαμβάνει μέρος στις μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, του Σαρανταπόρου και των Γιαννιτσών και εισέρχεται πρώτος με το Σύνταγμα του στη Θεσσαλονίκη. Στη μάχη του Μπιζανίου για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τους Τούρκους, είναι συμπολεμιστής του άλλου μεγάλου ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων, Ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου. Στη μεγάλη μάχη στα υψώματα του Λαχανά, που έκρινε την τύχη της Μακεδονίας την 21η Ιουνίου 1913, μετά από την αναγνώριση και εκτίμηση της τακτικής κατάστασης, εισηγείται «Συντονισμένη επίθεση των δύο Μεραρχιών Ιης και ΙVης θέλει φέρει πτώση της θέσεως του εχθρού εντός ώρας».

ΤΑΞΗ 2003

ΤΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ



Ο Ιωάννης Βελισσαρίου ήταν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στη Μάχη του Μπιζανίου όπου η ελληνική νίκη οφείλεται στην αποφασιστικότητά του, αναγκάζοντας τον οθωμανικό στρατό να παραδοθεί άνευ όρων. Ο Βελισσαρίου αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της Στρατιωτικής Ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.[1] Σκοτώθηκε στη Μάχη της Κρέσνας τις τελευταίες ημέρες του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.

ΤΑΞΗ 2004

ΑΝΤΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΙΩΣΗΣ



Αποτέλεσε μία από τις ηρωικότερες μορφές των Βαλκανικών πολέμων και της εκστρατείας της Μακεδονίας. Επίσης συμμετείχε στην εκστρατεία της Ρωσίας, της Μικράς Ασίας, καθώς και στις επιχειρήσεις του Μεσοπολέμου, της Αλβανικής εποποιίας και της Μέσης Ανατολής.

ΤΑΞΗ 2005

ΑΝΤΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ



Ο Αντγος Χασαπίδης Αριστείδης γεννήθηκε στο χωριό Ρεντίνα Καρδίτσας το 1875 και κατατάχθηκε στο Στρατό στις 7 Οκτωβρίου 1896, ως εθελοντής. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιωματικών και ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού στις 26 Ιουλίου 1906. Το 1912 προήχθη σε Υπολοχαγό, το 1913 σε Λοχαγό, το 1916 σε Ταγματάρχη, το 1918 σε Αντισυνταγματάρχη, το 1923 σε Συνταγματάρχη, το 1928 σε Υποστράτηγο και το 1934 σε Αντιστράτηγο. Συμμετείχε στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 (ως υπαξιωματικός) και στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 13, ως Διοικητής Λόχου του 10^{ου} Συντάγματος Πεζικού της II Μεραρχίας. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Επιχειρήσεων (III Γραφείου) της IX Μεραρχίας, ενώ κατά την εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) και τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919 – 1922) ήταν Επιτελάρχης της II Μεραρχίας. Στις 14 Αυγούστου 1922, μετά από διαταγή της II Μεραρχίας, ηγήθηκε αντεπίθεσης εναντίον του τουρκικών δυνάμεων που είχαν καταλάβει την Ορτάντζα στον τομέα του Ουσάκ τις προηγούμενες ημέρες. Η αντεπίθεση σημείωσε απόλυτη επιτυχία και οι Τούρκοι υποχώρησαν με σημαντικές απώλειες. Αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή προσχώρησε στην επανάσταση του 1922 και ανέλαβε Επιτελάρχης του Α΄ Σώματος Στρατού. Υπήρξε μέλος της δωδεκαμελούς Επαναστατικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Γονατά, η οποία έφτασε στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου 1922 και απαίτησε την παραίτηση της Κυβέρνησης, καθώς επίσης την παραίτηση και άμεση απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια διατέλεσε Διοικητής της X Μεραρχίας και της V III Μεραρχίας, καθώς και του Β΄ Σώματος Στρατού. Το 1935 τοποθετήθηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απ΄ όπου και αποστρατεύθηκε το 1936. Τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα παράσημα και μετάλλια, αντίστοιχα του βαθμού του και των θέσεων που κατείχε. Πέθανε το 1941, σε ηλικία εξήντα έξι ετών.

ΤΑΞΗ 2006

ΑΝΤΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΙΑΛΕΤΗΣ



Ο Αντγος Δημοσθένης Διαλέτης γεννήθηκε στη Χρυσοβίτσα Αιτωλοακαρνανίας το 1869.

Κατατάχθηκε στο προπαρασκευαστικό σχολείο Υπαξιωματικών την 23-9-1885 μέχρι 23-7-1887 όπου και αποφοίτησε ως Λοχίας. Το 1901 προήχθη σε Ανθλόγο πεζικού.

Το 1909 προήχθη σε Υπολοχαγό το 1909, το 1912 σε Λοχαγό, το 1914 σε Ταγματάρχη, το 1917 σε Αντισυνταγματάρχη, το 1919 σε Συνταγματάρχη, το 1923 σε Υποστράτηγο και το 1928 σε Αντιστράτηγο οπότε και διετέλεσε Αρχηγός Χωροφυλακής.

Αποστρατεύτηκε με αίτηση του το 1929. Συμμετείχε στους πολέμους του 1897, 1912 – 13, 1916 – 18, 1920 – 22.

Διοίκησε διάφορα συντάγματα πεζικού και ως Διοικητής του 34^{ου} Συντάγματος Πεζικού το 1921 στη μάχη του Τουμλού Μπουνάρ συγκράτησε με το σύνταγμα του επί δύο ημέρες την επίθεση τριών Τουρκικών Μεραρχιών μέχρι να φτάσουν οι Ελληνικές Μεραρχίες με αποτέλεσμα να προαχθεί επ' ανδραγαθία σε Υποστράτηγο.

Διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής άμυνας το 1943. Πέθανε το 1954 σε ηλικία 85 ετών.

ΤΑΞΗ 2007

ΥΠΤΓΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ



Ο Υπίτος Καραχρήστος Βλάσιος γεννήθηκε στο χωριό Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας το 1867. Κατατάχθηκε στο Στρατό την 1 Οκτ. 1884. Αποφοίτησε από την Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών. Ονομάστηκε Ανθλόγος στις 11 Ιουλ. 1901. Προήχθη σε Υπλόγος στις 11 Μαρ. 1908, σε Λύο Β΄ την 21 Ιουν. 1913, σε Τχη στις 22 Σεπ. 1915, σε Ανχη στις 13 Δεκ. 1917, σε Σχη στις 23 Φεβ. 1921 και μετά θάνατο, σε Υπίτο στις 20 Αυγ. 1921.

Μετείχε στον ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, ως Επιλοχίας, διακριθείς στις μάχες Ανωγείου και Γριμπόβου. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912 ως Υπολοχαγός Διοικητής Λόχου στις μάχες Ελασσόνας, Σαρανταπόρου, Κατερίνης, Γιαννιτσών, Οστρόβου, Ιωαννίνων και Αετοράχης, στον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο του 1913 ως Διοικητής Λόχου, στις μάχες Κιλκίς – Λαχανά, Κρέσνας, Τζουμαγιάς και Ονιάς Μαχαλά όπου και τραυματίστηκε ελαφρά. Κατά την Επανάσταση στη Βόρειο Ήπειρο συμμετείχε ως εθελοντής και ανέλαβε την οργάνωση και διεύθυνση του Συντάγματος Δελβίνου κατά την άμυνα της Μονής Τσέπου.

Το Νοέμβριο του 1920 ανακληθείς ανέλαβε τη διοίκηση του 37^{ου} Συντάγματος στη Μικρά Ασία και έλαβε μέρος στις μάχες του Ασκέ Μπαγλί, Τενλί και Εσκή Σεχίρ, όπου και του απενεμήθη Αριστείο Ανδρείας για την εξαιρετική του δράση. Από τον Αύγουστο έως τον Μάιο του 1921 διοίκησε το 6^ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους (με το βαθμό του συνταγματάρχη).

Κατά τις Επιχειρήσεις της Άγκυρας ανέλαβε τη διοίκηση του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων και φονεύθηκε ηρωικά μαχόμενος κατά τη διάρκεια της μάχης του Καρακουγιού στις 20 Αυγούστου 1921.

ΤΑΞΗ 2008

ΑΝΤΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ



Ο Ιωάννης Κωτούλας εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών το 1903 και προήχθη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού το 1909. Το 1923 προήχθη στο βαθμό του Συνταγματάρχη και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Γαλλία το 1925.

Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Εκστρατεία στην Ουκρανία καθώς επίσης και στην Μικρασιατική Εκστρατεία όπου διετέλεσε Διοικητής των 4^{ου}, 7^{ου} και 14^{ου} Συνταγμάτων Πεζικού τα οποία έδρασαν στις περιοχές Αρντίζ-Νταγ, Ιλελιλάκ-Νταγ, Χαμουρ Κιοϊ και Αλή Βεράν. Κατά την καταστροφή του 1922 ηγούμενος Φάλαγγας διέσωσε αυτή οδηγώντας την, από το Αλή Βεράν στο Τακμάκ, όπου ενώθηκε με το Νότιο Συγκρότημα. Το 1941 ανακληθείς στην ενεργό υπηρεσία ανέλαβε τη Διοίκηση του Τμήματος Στρατιάς Θράκης καθώς και του Τμήματος Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας.

Γεννήθηκε στην Γράλιστα (σημερινό χωριό Ελληνόπυργος) Καρδίτσας το 1883 και απεβίωσε το 1967.

ΤΑΞΗ 2009

ΣΧΗΣ (ΠΖ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ



Ο Δημήτριος Δούλης γεννήθηκε στη Χειμάρρα το 1865. Κατατάχθηκε στο Στρατό ως εθελοντής το 1883. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών και προήχθη σε Ανθυπολοχαγό στις 20 Αυγ. 1888, σε Υπολοχαγό στις 19 Απρ. 1898, σε Λοχαγό ΙΙ τάξεως στις 31 Δεκ. 1904, σε Λοχαγό Ι τάξεως στις 18 Ιαν. 1907, σε Ταγματάρχη στις 16 Σεπ. 1912, σε Αντισυνταγματάρχη στις 25 Σεπ. 1913 και σε Συνταγματάρχη στις 25 Απρ. 1915.

Έλαβε μέρος στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, στις μάχες Γριμπόβου, Μπιζανίου. Στις 21 Οκτ. 1912, επικεφαλής του ΙΙΙ Τάγματος του 15^{ου} Συντάγματος κατέλαβε την Πρέβεζα. Στις μάχες κατά των Βουλγάρων του Νευροκοπίου, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μάχης Πρεντέλ - Χαν Καπαντίου (17-7-1913). Το 1913, μετά τον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο, υπηρέτησε ως Διοικητής του 26^{ου} Συντάγματος Πεζικού με έδρα την περιοχή Δελβίνου - Χειμάρρας.

Στις 18 Φεβ. 1914, κατόπιν προσκλήσεως από την Πανεπιστημιακή Συνέλευση Αργυροκάστρου, ανέλαβε Υπουργός Στρατιωτικών και Αρχηγός Στρατού της Αυτόνομου Βορείου Ηπείρου.

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 5 Απρ. 1928.

ΤΑΞΗ 2010

ΣΧΗΣ (ΠΖ) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ



Γεννήθηκε στο χωριό Μαγούλα Καρδίτσας το 1890.

Τον Οκτώβριο του 1911 στρατεύθηκε ως Δεκανέας. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και μετά την είσοδο του Ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη, του απονέμουν για τη δράση του το Μετάλλιο Πολεμικής Ανδρείας και τον προάγουν στο βαθμό του Λοχία.

Μονιμοποιήθηκε στο Στρατό το 1917 και προήχθη σε Ανθυπολοχαγό (ΠΖ) την 25 Δεκ 1917, σε Υπολοχαγό το 1919, σε Λοχαγό το 1923, σε Ταγματάρχη το 1934 και σε Αντισυνταγματάρχη το 1940. Ήταν απόφοιτος Γυμνασίου.

Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, στην Μικρασιατική εκστρατεία με το 46^ο Σύνταγμα Πεζικού και αργότερα με το 42^ο υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ενώ ο Ελληνικός Στρατός υποχωρεί, ο Νικήτας- χάρη στις στρατηγικές του ικανότητες και την ψυχραιμία του σώζει το 46^ο ΣΠΖ από βέβαιη αιχμαλωσία.

ΤΑΞΗ 2011

ΑΝΤΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ



Γεννήθηκε στη Μάνδρα Ελευσίνας το 1869. Κατατάχθηκε στο Στρατό ως εθελοντης στις 9 Ιαν 1887. Αποφοίτησε από την Προπαρασκευαστική Σχολή Κέρκυρας ως λοχίας και μετείχε στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Στη συνέχεια φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών και αποφοιτήσας προήχθη στο βαθμό του ανθυπολοχαγού στις 29 Αυγ 1902.

Ήταν άριστος μελετητής της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας. Γνώριζε γαλλικά. Το 1905 εξήλθε στη Μακεδονία ως Αρχηγός Αντάρτικου Σώματος των περιοχών Ολύμπου και Βοδενών-Νάουσας υπό το ψευδώνυμο «Καπετάν Κολιός». Το 1907 επανήλθε και διατέθηκε μαζί με άλλους αξιωματικούς στην πρώτη οργάνωση Στρατού στη Κρήτη.

Μετείχε των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, ως υπολοχαγός διοικητής λόχου. Το 1913 ως λοχαγός διοικητής τάγματος διατέθηκε στη Βόρεια Ήπειρο. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μετείχε ως Διοικητής του 16^{ου} Συντάγματος Πεζικού, κατέχοντας υποτομέα στον Στρυμόνα. Επίσης, ως Διοικητής του ιδίου Συντάγματος καθώς και του 1^{ου} Συντάγματος, μετείχε στην Εκστρατεία στην Ουκρανία. Επίσης, έλαβε μέρος στην Μικρασιατική Εκστρατεία ως Διοικητής του 31^{ου} Συντάγματος τον Ιουν 1921, στη συνέχεια του 33^{ου} Συντάγματος και μετέπειτα ως Διοικητής της V Μεραρχίας τον Αυγ του 1922.

Αποστρατεύθηκε το 1922. Τιμήθηκε με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας μετά πολλαπλών διαμνημονεύσεων, με μετάλλια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, τον Πολεμικό Σταυρό, το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων, τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, τον Ταξιάρχη του Φοίνικος, το Γαλλικό Πολεμικό Σταυρό, το Μετάλλιο Διακεκριμένων Υπηρεσιών (Βρετανικό), της Λεγεώνας της Τιμής (Γαλλικό), το Μετάλλιο Μακεδονικού Αγώνα, το Σερβικό Πολεμικό Σταυρό και με Αναμνηστικό Πολέμου 1940-41.

ΤΑΞΗ 2012

ΑΝΤΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΩΝ



Γεννήθηκε στο Ζάρκο Τρικάλων το 1876

Κατατάχθηκε στο Στρατό ως εθελοντής την 7-3-1898. Στη συνέχεια εισήλθε στη Σχολή εφέδρων Κερκύρας εκ των τάξεων των μονίμων Υπαξιωματικών.

Προήχθη στο βαθμό του Ανθλγού την 12-12-1907, του Υπλγού την 21-5-1913, του Λγού 2ας τάξεως την 22-9-1915, του Λγού 1ης τάξεως την 31-7-1916, του Τχη την 20-12-1920, του Ανχη την 13-12-1923, του Σχη την 5-7-1930 και του Υπτγού το 1943.

Έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες του 1912-13, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής εκστρατείας το 1921 και επέδειξε ηρωισμό και αυτοθυσία, μέγιστη διοικητική ικανότητα γινόμενος παράδειγμα προς μίμηση για τους υφισταμένους του.

Λόγω της γενναιότητας και του ηρωισμού του έλαβε στο πεδίο των μαχών του Σαραντάπορου, του Οστρόβου, των Γιαννιτών, της Ελασσόνας, του Κιλκίς Λαχανά, του Σκρά, του Μπιζανίου και του Καρά ΜπουγιούΝταγ έλαβε τα παρακάτω παράσημα:

Ταξιάρχου Φοίνικα-Αργυρού Σταυρός του Σωτήρος-Χρυσό Σταυρό Γεωργίου-Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικό Σταυρό, Μετάλιο Ελληνοτουρκικών Πολέμων, Μετάλιο Ελληνοβουλγαρικών Πολέμων κ.α.

Τραυματίστηκε στη Μάχη του Σκρά και του Μπιζανίου ελαφρώς και βαρύτατα στη μάχη του Καρά Μπουγιού-Νταγ της Μικρασιατικής εκστρατείας.

ΤΑΞΗ 2013

ΑΝΤΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΣ



Ο Αχιλλέας Πρωτοσύγγελος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1879.

Κατατάχθηκε στο Στρατό στις 2-10-1900. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) την 3-8-1909. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13. Το 1912 ως Επιτελής Τάγματος του 4^{ου} Συντάγματος Πεζικού (ΣΠ) και ως Επιτελής της Ταξιαρχίας Μετσόβου. Το 1913 μετείχε, ως Διοικητής Λόχου του 4^{ου} ΣΠ, στις Μάχες από Λαχανά έως Άνω Τζουμαγιά.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έλαβε μέρος, με το βαθμό του Ταγματάρχη, στη μάχη του Σκρα 17/30 Μαΐου 1918, ως Επιτελάρχης της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, όπου επέδειξε εξαιρετική δράση και προήχθη σε Αντισυνταγματάρχη επί διακεκριμένη πράξη. Κατά τις Επιχειρήσεις του 1920 υπηρέτησε ως σύνδεσμος στο Γενικό Στρατηγείο και στη συνέχεια ως Διοικητής του 3^{ου} ΣΠ (μετονομασθέν αργότερα σε 48^ο ΣΠ). Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή διέσωσε το Σύνταγμά του και κατόρθωσε να το μεταφέρει στη Μυτιλήνη. Διατέλεσε Υπουργός Ενόμου Τάξεως (1924), Αρχηγός Πεζικού (1926), Διοικητής Ιας Μεραρχίας (1926-28), Φρούραρχος Αθηνών (1929), Γενικός Διοικητής Υπουργείου Στρατιωτικών (1930-34), Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού (1934-35) και Διοικητής Σχολής Πολέμου (1935-36). Απεβίωσε στις 15 Δεκεμβρίου 1943.

ΤΑΞΗ 2014

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ (ΜΧ) ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ



Ο Χαρίτωνας Καλαϊτζίδης γεννήθηκε στις Καστανιές Έβρου το 1919. Κατετάγη το 1939 στο 5ο Τάγμα Μηχανικού. Προήχθη τον Ιούνιο του 1940 στο βαθμό του Δεκανέα και το Σεπτέμβριο 1940 στο βαθμό του Λοχία. Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 με το βαθμό του Λοχία Μηχανικού και την ειδικότητα του τηλεγραφήτη.

Με την κατάρρευση του μετώπου και την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα μετέβη στη Μέση Ανατολή και κατετάγη στην 2α Ελληνική Ταξιαρχία. Την 6η Αυγούστου 1943 εντάχθηκε στη δύναμη του Ιερού Λόχου και τον Ιανουάριο 1944 προήχθη στο βαθμό του Επιλοχία.

Ο Επιλοχίας (ΜΧ) Χαρίτωνας Καλαϊτζίδης εκπαιδεύτηκε ως αλεξιπτωτιστής και συμμετείχε με τον Ιερό Λόχο στις επιχειρήσεις κατάληψης της νήσου Σάμου τον Οκτώβριο 1943, κατάληψης της νήσου Τήλου τον Μάρτιο 1944 και σε επιχειρήσεις αναγνωρίσεων σε νησιά του Αιγαίου κατά το διάστημα από τον Αύγουστο 1943 μέχρι τον Αύγουστο 1945.

Την 14η Σεπτεμβρίου 1945 μετατέθηκε στο 135 Τάγμα Εθνοφυλακής προερχόμενος από τον Ιερό Λόχο. Απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού την 6η Δεκεμβρίου 1945, ως Επιλοχίας αλεξιπτωτιστής με εξαιρετη διαγωγή. Τιμήθηκε με πάρα πολλά μετάλλια και παράσημα καθώς και με το Αργυρούν Αριστείο Ανδρείας, για την ηρωική μέχρι αυτοθυσίας, απόδοσή του επί του πεδίου της μάχης και στην εν γένει ενάσκηση των καθηκόντων του. Απεβίωσε την 18 Σεπτεμβρίου 2010 στην Ξάνθη.

ΤΑΞΗ 2015

ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΩΤΑΣ



Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Στανωτάς γεννήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1888, στην Καστανίτσα Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας. Κατατάχθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1909, σαν ιππέας στο 2ο Σύνταγμα Ιππικού. Έλαβε μέρος στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912-13 με το βαθμό του Επιλοχία συμμετέχοντας σε όλες σχεδόν τις μάχες (Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Γιαννιτσά, Όστροβο, Κορυτσά, Ιωάννινα).

Το 1913 στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο έλαβε μέρος στις μάχες Κιλκίς - Λαχανά, Μπέλες και Κρέσνας - Τζουμαγιάς με το βαθμό του Ανθυπασιπιστή.

Στις 28 Φεβρουαρίου 1914 κλήθηκε για φοίτηση στην Σχολή Υπαξιωματικών και προήχθη στο Βαθμό του Ανθυπίλαρχου στις 25 Μαρτίου 1914.

Στις 31 Ιανουαρίου 1920 ως Ίλαρχος μετατίθεται στο 3ο Σύνταγμα Ιππικού, στην Πέργαμο, και αναλαμβάνει την διοίκηση της 4ης Ίλης. Συμμετέχοντας σε όλες τις επιχειρήσεις τιμήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό Β΄ Τάξεως και προτάθηκε για προαγωγή επ΄ ανδραγαθία. Τον Ιούνιο του 1921, ενώ είναι ακόμη Ίλαρχος, αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητού Επιλαρχίας, σε αναγνώριση της αξίας και γενναιότητάς του.

Το 1927, ως Αντισυνταγματάρχης ανέλαβε τη διοίκηση του Σχολείου Εφαρμογής Ιππικού επί διετία. Τον Αύγουστο του 1929 τοποθετήθηκε διοικητής του 3ου Ιππικού Συντάγματος και το 1933, ως Συνταγματάρχης, διοικητής της Ταξιαρχίας Ιππικού.

Στις 30 Μαρτίου 1948, με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Αμύνης, αποστρατεύθηκε, προαγόμενος σε Αντιστράτηγο. Στις 7 Οκτωβρίου 1949 ανακλήθηκε πάλι στην υπηρεσία και αποστρατεύθηκε οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου 1950. Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1965.

ΤΑΞΗ 2016

ΑΝΤΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Ο Αντιστράτηγος Διονύσιος Παπαδόπουλος (1858-1922) γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση (σημερινή Αμφιθέα) της Μεσσήνης. Κατατάχθηκε στο στρατό στις 20 Σεπτεμβρίου 1880 ως οπλίτης Πεζικού.

Στη συνέχεια φοίτησε στο Σχολείο Υπαξιωματικών και στις 22 Σεπτεμβρίου 1885 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912 ο Διονύσιος Παπαδόπουλος ανέλαβε τη Διοίκηση του 1ου Συντάγματος Ευζώνων (άλλως 38 Σύνταγμα Πεζικού εξ ου και όπως είναι γνωστό ως 1/38 ΣΕ) το οποίο υπό τις διαταγές του πολέμησε καθ' όλη τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13.

Κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο το 1^ο ΣΕ έλαβε μέρος στη μάχη του Σαρανταπόρου, στη μάχη των Γιαννιτσών και στην προέλαση της Ελληνικής Στρατιάς προς Φλώρινα και Κορυτσά, στη συνέχεια αποβιβάστηκε στην Πρέβεζα μαζί με την IV Μεραρχία και έλαβε μέρος στη μάχη Μπιζανίου - Ιωαννίνων.

Κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο το 1^ο ΣΕ υπό την IV Μεραρχία έλαβε μέρος στη μάχη του Λαχανά, της Βέτρινας και του Σιδηροκάστρου.

Μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων ο Διονύσιος Παπαδόπουλος προήχθη σε Συνταγματάρχη επ' ανδραγαθία και ανέλαβε Διοικητής του 3ου ΣΠ στη Χαλκίδα.

Το 1917 ο Διονύσιος Παπαδόπουλος με δύο Διατάγματα προήχθη σε Υποστράτηγο και Αντιστράτηγο.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1922 απεβίωσε στην Αθήνα.