

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ἐν Ρόδῳ τῇ 31 Μαρτίῳ 1947

Ἀριθμὸς Φύλλου 2

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Διάγγελμα τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Δωδεκανήσου πρὸς τὸν λαὸν τῆς Δωδεκανήσου

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ο Υ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Με βαθυτάτην χαρὰν καὶ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν ἀναλαμβάνω σήμερον τὴν Διοίκησιν τῶν στρατιωτικῶς κατεχομένων ἐδαφῶν τῆς Ἑλληνικῆς Δωδεκανήσου, τὴν ὁποίαν μοὶ μετεβίβασαν αἱ στρατιωτικαὶ δυνάμεις τῆς Μεγάλης καὶ Εὐγενοῦς Συμμαχου μας Μεγάλης Βρετανίας.

Μετὰ τόσων αἰῶνων δουλείαν, εἰς τὰ ἐδάφη τῆς Δωδεκανήσου κυματίζε, ἀπὸ σήμερον ἡ Γαλανόλευκος, ἡ ὁποία κατὰ τὸν τελευταῖον φοβερὸν πόλεμον περιεβλήθη μὲ νέαν δόξαν.

Ἐκ μέρους τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος σὰς φέρω τὸν χαιρετισμὸν τῆς Ἐλευθερίας. Αἱ σκέψεις ὅλων τῶν Ἑλλήνων, στρέφονται σήμερον μὲ ἀγάπην πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Δωδεκανησίους καὶ συμμερίζονται τὴν χαρὰν σας διὰ τὸ ἱστορικὸν αὐτὸ γεγονός.

Τὴν Διοίκησιν θὰ ἰσχύσω μὲ πνεῦμα δικαιοσύνης, εὐνοίας καὶ

ἰσπολιτείας. Θὰ προστατεύσω χωρὶς διακρίσεις ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν, τὰ ὁποία προστατεύουν οἱ Ἑλληνικαὶ θεσμοὶ καὶ τὸ δημοκρατικὸν καθεστὼς τῆς Ἐλευθέρας Ἑλλάδος. Οὐδεὶς θὰ ἀδικηθῇ καὶ οὐδεὶς νόμιμος ἀξίωσις θὰ παραγνωρισθῇ.

Θὰ καταβάλω κάθε προσπάθειαν διὰ νὰ βοηθῶ εἰς τὴν ἐπούλωσιν τῶν μεγάλων οικονομικῶν πληγῶν, τὰς ὁποίας ἐπέφερον εἰς τὰ ἐδάφη σας ὁ πόλεμος. Ἡ βοήθεια θὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ατοργικὴ, ἐν τῷ μέτρῳ πάντοτε τῶν δυνάμεων τῆς σκληρῶς ἐπίσης δοκιμασμένης Μητρὸς Ἑλλάδος.

Διὰ τὴν ἐξασφάλισιν ὅμως τῆς δικαίας Διοικήσεως, ἀπαιτῶ ὅπως ὅλοι οἱ πολῖται συμμορφώνωνται προθύμως καὶ ἀπροφασίως εἰς τοὺς Νόμους καὶ τὰς διαταγὰς μου. Κάθε παράβασις καὶ κάθε πρᾶξις διαταράττουσα ἢ θέτουσα ἐν κινδύνῳ τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ τὴν ὁμαλότητα τῆς Διοικήσεως, θὰ τιμωρηθῇ ἀμέσως καὶ παραδειγματικῶς.

Καλῶ λοιπὸν πάντας νὰ συμμορφωθῶσι πρὸς τὰς διαταγὰς μου καὶ νὰ συνεργασθῶσι μαζί μου κατὰ τὸ βραχὺ χρονικὸν διάστημα, μέχρι τῆς χαρμολύτης ἐκείνης ἡμέρας, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ συντελεσθῇ ἡ προσάρτησις τῶν Νήσων εἰς τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ ὁ προαιώνιος πόθος κάθε Ἑλληνικῆς ψυχῆς τῆς Δωδεκανήσου.

— Ζήτω τὸ Ἔθνος!

— Ζήτω ὁ Βασιλεὺς!

— Ζήτω ἡ ἡρωϊκὴ καὶ πολυπαθὴς Δωδεκανήσος!

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ἀντιναύαρχος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ